

## Robert Burns Timeline

**Robert Burns, född 1759, död 1796, skotsk nationalpoet.**

Betraktad som nationalhjälte, med egen dag i den skotska kalendern. Burns inspiration var den skotska folkvisan och hembygden - dess natur och folk, men kanske främst hans många kärleksförbindelser. Upphovsman till **Auld Lang Syne**.

Det sista Jakobinska upproret ägde rum **1745** och leddes av **Bonnie Prince Charlie**, Charles Edward Stewart. Upproret fick starkt stöd i Högländerna.

Vid slaget vid **Culloden 1748** slogs den Jakobinska armén i grunden, många avrättades, andra dog i fångenskap, säckpipa och Högländsklädseln och mycket annat förbjöds.

Familjen Burns kom från **Kincardineshire** i nordöstra Skottland, där Roberts morfar hade arbete som trädgårdsmästare. Familjen hade det ekonomiskt mycket svårt, som en direkt följd av det Jakobinska upproret och **William, Roberts far**, flyttade till **Edinburgh**.

Den 15 december **1757** gifte sig William med **Agnes Brown**

Den **25 januari 1759** fick paret sitt första barn och kallade honom för **Robert**, i det hus som numera kallas **Burns Cottage**. Ytterligare sex barn föddes de följande åren.

**1772**, när Robert var sex år gammal anställde fadern **John Murdoch** för att utbilda sina söner. De fick lära sig läsa, skriva och fick grundläggande kunskaper i grammatik. Robert blev, föga överraskande, en entusiastisk läsare och läste en bok av **William Wallace**, som var 1300-talets store patriot och frihetskämpe och som snabbt blev pojkens hjälte.

The **American War of Independence** started **1776**. I hela sitt liv var Robert en förespråkare för människors lika värde och ett rättvist samhälle. Revolutionen i Amerika blev en viktig grundsten i Roberts liv. Han var 17 år 1776 och en entusiastisk anhängare av den Amerikanska saken och som Jakobin kände han ingen lojalitet med den ledande dynastin i London.

## Robert Burns Timeline

Robert och hans bror Gilbert bildade **1780** en förening som de kallade "**the Bachelors' Club**". Vid sidan av de uppenbara kvalifikationerna måste kandidaterna ha ett öppet och ärligt sinnelag, stå över allt som var smutsigt och tarvligt och dessutom vara en hängiven älskare av en eller flera av det motsatta könet.

Robert blev upptagen som Frimurare den 4 juli **1781** i Logen Nr. 174, **St David's**. En viktig händelse i hans liv. Frimurarorden var vid den tiden på toppen av sin popularitet. Dess romantiska ritualer, med rötter i myterna och antiken tilltalade Burns behov av glans och magi i livet.

**1784** var Burns 25 år gammal. De många årens hårda slit på gården hade försvagat hans hälsa. Det knäckte helt säkert hans far William, som plågades länge av sjukdom och han dog den 13 februari 1784.

Det är troligt att Robert träffade **Jean Armour** detta år, en flicka från **Mauchline** av fin familj och hans blivande hustru. Fastän Roberts relationer med kvinnor var ett virrvarr av olika affärer, förblev dessa båda fästa vid varandra resten av livet.

En flicka på bygden, **Lizzie Paton**, blev gravid med Robert, men han hade inga som helst planer på att gifta sig med henne, men icke desto mindre växte barnet upp i Roberts hushåll.

Karaktäristiskt för Robert var hans vilja, inte bara att erkänna sina oäkta barn och ta hand om deras försörjning utan även att ta emot dessa barn i sitt eget hem.

Av sina 14 erkända barn var det endast fem som föddes inom äktenskapet.

En starka längtan drev Robert att skriva mer och mer. Han bar alltid penna och papper med sig. I närbelägna **Mauchline**, fanns **Poosie Nancie's** – ett etablissemanng som var lika mustigt som dess namn antyder och ursprunget till '**The Jolly Beggars**'

På denna och andra tavernor iakttog, noterade och klottrade Robert ner sina verk. Hans stora passion var kamratskapet kring drickandet, dess sällskapliga natur, den vänliga stämningen och stimulansen fastän han vanligtvis själv var en måttlig drinkare.

## Robert Burns Timeline

Rob såg sig själv som en förmedlare av gamla sånger såväl som kompositör av nya. Han påtog sig uppgiften att nedteckna så många som möjligt av de gamla sångerna och balladerna och framförde gärna dessa för sin kamrater.

**1786** blev **Jean Armour** gravid. Samma sommar träffade Robert en annan kvinna, **Margaret Campbell, 'Highland Mary'**. Hon blev gravid med honom, men i oktober flyttade hon till **Greenock** och dog där – möjligen i barnsäng.

Hennes död berörde Robert mycket starkt och hon förblev för alltid en inspirationskälla för Robert Burns.

Det finns flera minnesmärken över henne. **Highland Mary's Statue i Dunoon**, och **Highland Mary's Monument i Failford**, nära Mauchline, där det sägs att träffades för sista gången.

**1786** trycktes de första 600 exemplaren av boken **Scottish Poems by Robert Burns**, känd som **the 'Kilmarnock Edition'**.

**1787** publicerades det som blivit känt som the **First Edinburgh Edition of Burns' poems**. Totalt trycktes 3000 exemplar.

Samma år mötte Robert, **Peggy Chalmers** och **Agnes McLehose**. Burns hade också affärer med **May Cameron** och **Jenny Clow**. Båda damerna blev gravida.

**1788** blev Jean Armour gravid igen men tvillingarna som föddes dog vid födelsen. Robert och Jean gifte

**1789** utsågs Robert till Exciseman. Detta kom att bli en av de mest kreativa och blomstrande perioderna under hans skrivarkarriär. Hans hälsa försämrades dock och han hade långa perioder av djupa depressioner.

Hans familj växte när Francis föddes 1789 och William 1791. **Anna Park**, barflicka på Globe Inn i Dumfries, som han ofta besökte nedkom med ytterligare en nyfödd till den långa skaran av bebisar födda utanför äktenskapet.

I november **1791** fick Burns familj ge upp **Ellisland**, ett bittert bakslag, och flyttade till nuvarande, **11 Bank Street i Dumfries**.

## Robert Burns Timeline

När sonen James föddes hade han och Jean nu en familj med fyra pojkar och dottern Elizabeth – den enda överlevande dottern.

Kriget mot Frankrike fortsatte och **1795** anslöt sig Burns till "**the Royal Dumfries Volunteers**" en demokratiskt styrd milis.

De sista åren av Roberts liv fylldes av många bekymmer. I september avled hans treåriga favoritdotter Elizabeth.

**1796** utbröt matkravaller i Dumfries på grund av bristen på mat efter den dåliga skörden. Burns blev sjuk, troligen med reumatisk feber. Jean var gravid.

Robert Burns dog den 21 juli klockan 5 på morgonen. Han blev bara 37 år gammal.

Begravningen genomfördes den 25 juli och samma dag födde Jean deras nionde barn.

**1834** avled **Jean Armour**, som överlevde honom med 38 år och som är begravd vid Burns sida i Mausoleet i St Michael's Kirkyard.

Robert Burns födelsedag har blivit en nationell helgdag i Skottland där man firar Skotsk kultur och en av de största poeterna någonsin. Burns Day har utvecklats till en viktig dag för alla med Skotska rötter världen över. Man firar minnet med mycket mat och dryck och naturligtvis Robbie´s poesi.

Gustav Fröding har översatt flera av Robert Burns dikter som varit inspiratör för många diktare och poeter världen över.

Jag föreslår att alla står upp och utbringar en toast för det odödliga minnet av Poeten.

**A toast to the immortal memory of the Bard of Ayr.**